

Jeg ligger rigtig godt i min seng om morgenen, lige pludselig er der noget der ringer, jeg tænker nej jeg gider ikke nu. Så er det mit vækkeur. Jeg rejser mig op i sengen og tænker på hvilken dag det er. Så kommer jeg pludselig i tanke om at det er fredag, og der er ridning. Jeg styrter ud af sengen og tager ride tøj på, maj ringer og siger hun er der om lidt. Jeg lægger lidt make up.

Sætter mig ned og venter på maj kommer, jeg kan ikke vente med at komme til ridning. Når jeg sidder i min seng og venter på min kontaktperson, sidder jeg tit og tænker på hvor skønt det er at ride. Da jeg stod op, havde jeg meget ondt i mit knæ og min overarm. Så kom maj. Så er vi klar til afgang til ridning. Det første jeg gør når vi kommer ud af bilen, når vi er kommet til ridning, er at gå om bagved og hjælpe til. Jeg elsker duften af hest, og elsker den skønne natur, især når man har noget med hesten at gøre. Da jeg havde hjulpet med alt det "sure" arbejde. Skulle jeg ned og hente den hest jeg skulle ride på.

Hvergang tænker jeg, Yes jeg skal ride. Da jeg havde hentet hesten, striler jeg den. Det er så hyggeligt at strile, tænker jeg tit, så nogle gange forkæler jeg dem lidt. :) Da jeg var færdig med at strile, skulle jeg hente sadel og hovedtøj, så jeg kunne komme op på hesten og i gang med at ride. Da jeg kommer ud på ridebanen og op på hesten.

Forsvinder alt ligesom for mig. Jeg glemmer alt hvad der er omkring mig, og mine smerter er væk. Det er den bedste følelse jeg har, når jeg sidder på hesten. Når vi så går i gang, jeg glemmer ALT. Det eneste jeg tænker på er at det er skønt og hvor dejligt det er. Jeg får altid et kæmpe smil på læben når jeg rider, det er simpelthen bare dejligt.

Jeg bliver gladere, kan jeg mærke indeni og jeg føler mig fri på en hest. :) Da jeg så var færdig med at ride, er jeg simpelthen bare så glad at kunne gå hen og kramme en vildt fremmed. Når jeg har noget med heste at gøre, så er jeg lykkelig!